



Wedstrijdformulier kroegenwandelzoektocht
“Nachtelijk vertier en plezier van weleer”
Nazareth – 9.5 kilometer

Naam:

Adres:

Telefoon:

Emailadres:

Dag erfgoedliefhebber,

Fijn dat jij deelneemt aan de “Kroegenwandelzoektocht” in het kader van erfgoeddag. Tijdens een wandeling van +/- 4.5 km nemen we je mee naar het Nazareense uitgaansleven van weleer.

Het **wandelparcours** wordt aangegeven **op het kaartje** dat je terugvindt **in het midden van de wandelbrochure**. Je koos voor de korte wandeling dus je volgt de “rode” route.

Doorheen de tocht ontdek je een **16-tal cafeetjes** uit de tijd van toen. Vaak is de herberg fysiek verdwenen en maakte hij plaats voor een hedendaags gebouw, maar... In de brochure vind je van **elke herberg een leuke foto, een uitgeschreven verhaal én een audiofragment**. Dit audiofragment kan je beluisteren de website www.nazareth.be/kroegenwandelzoektocht.

Bij elk te bezoeken café hoort ook een vraag. Het antwoord is te zien in het echt, op de foto of te horen/lezen in het verhaal dat bij het café hoort. Dus... kijk en luister goed!

Veel succes, erfgoedspeurneuzen!

En nu op wandel!

Opmerking: De nummers van de vragen hieronder lijken door elkaar te staan. Dat is niet het geval! We gaven elke vraag het nummer dat overeen komt met de nummer van het café dat in de brochure en op het plan staat.

Als je wandelt van vraag naar vraag, volg je vanzelf de juiste route!

Kijk ook goed naar je plannetje in het midden van de brochure op pagina 20 en 21, de rode route.

1. Erfgoedhuis - Drapstraat 16

De wandeling start in het Burgerlijk Godshuis, het trefpunt voor alles wat met cultuur en erfgoed te maken heeft. Oorspronkelijk was het een rusthuis voor ouderen. Een 5-tal jaar geleden hielden de Nazareense jongeren er hevige feestjes. Het lokale jeugdhuis had daar een stekje.

Weet je hoe dit jeugdhuis noemt?

JENA

2. In de Stad Rome - Dorp 8 & 9 (Fintro)

Tijdens WO1 kreeg het café in de stad Rome heel wat Duitse soldaten over de vloer. Infanterie Regiment 26 was hier op rust na de slag om Ieper. Ze bezochten ook af en toe een café, maar...

Weet je ook waar de 'gewone' Duitse soldaten toen tijdelijk woonden?

BIJ DE BURGERS

Op de foto's van het café "in de stad Rome" zijn naast een aantal mensen ook enkele dieren te zien. Hoeveel dieren tel je?

VIJF

3. Het Schuttershof - Drapstraat 1 (KBC)

In café het Schuttershof droegen de kinderen soms gekke hoeden. Weet jij waarom ze dat deden?

OM ZICH TE BESCHERMEN TEGEN DE PIJLEN

4. *Café De Zwaan - Dorp 2 (bibliotheek)*

Café De Zwaan staat daar waar het gemeentehuis en de bibliotheek nu gehuisvest zijn. Het verhaal van Berthila werd ingelezen door Ann Van de Vijver, onze bibliothecaris.

Weet je wanneer de bibliotheek hier op het Dorp officieel werd ingehuldigd?

10 MAART 1995

10. *Café Central - Dorp 32a (nu Cosy house)*

Camiel Remi Van Cauwenberghe was een bijzonder persoon. Een caféuitbater die zijn eigen doodsprentje maakt en uitdeelt voor hij effectief gestorven is, is op z'n minst bijzonder te noemen.

Uit de tekst op z'n doodsprentje kan je afleiden wat zijn grote passie en hobby is. Weet jij welke?

VERZAMELAAR VAN OUDE SPULLEN

9. *Zwarte Lola - Dorp 29*

Het café droeg lange tijd de naam 'Damberd'. Toen Emilienne achter de toog stond **veranderde het café van naam. Weet je waarom? Welke naam koos Emilienne?**

EMILIENNE VOND DE NAAM DAMBERD MAAR NIETS. HET CAFE HAD ENIGE TIJD GEEN NAAM. TOT EEN KLANT ZEGT TEGEN EMILIENNE: "HEY ZWARTE LOLA (NAAR HAAR ZWARTE HAREN), KAN IK NOG IETS BESTELLEN?"

EMILIENNES MAN VOND DAT EEN LEUKE AANSPREKING EN VOND DAT EEN GOEDE NAAM VOOR HAAR CAFE.

5. *'t Vliegend Peerd - 's Gravenstraat 100*

Dit mooie cafeetje is nog in goede staat. Wanneer je eens langs de ramen naar binnen gluurde, zie je nog een authentieke interieur. Er staat zelfs nog een echte Jukebox.

Zie je ook welke kleur de vloertegels hebben? ZWART, ROOD EN WIT

6. *Hof ter Meeren - Deinzestraat 34 A-B*

Hof ter Meeren bestond vroeger uit 2 delen: een café en een dancing met feestzaal. Het spreekt voor zich dat er veel gedanst werd.

In Hof ter Meeren was er ook plaats voor iets zwaardere muziek. **Welke metalband trad er in de jaren 90 op?** TRANSSONIC VORACITY

Tussendoortje - Kapitein Frémaultstraat

Tijdens deze wandeling passeer je de Kapitein Frémaultstraat. Ook deze straatnaam heeft een link met ons lokale verleden.

Weet jij wie Kapitein Frémault was?

LEIDER VAN PELETON BURGERWACHERS (RIJKSWACHERS) DIE BETROKKEN WAREN BIJ DE SLAG BIJ DE EDEMOLEN TIJDENS WOI

7. Breughelhof - 's Gravenstraat 135 (nu kapper)

Café het Breughelhof werd grondig verbouwd. Het café is verdwenen en er kwam een kapper in de plaats. Toch zijn er nog enkele authentieke elementen terug te vinden aan de gevel.

Wat staat er afgebeeld op het torentje? **SCHIP**

8. De Rally - 's Gravenstraat 131

Café de Rallye was een echt danscafé. **Wat waren de 2 populairste dansen?**

CHARLESTON & ONE STEP OF SWING

Tussendoortje: Kapelletje - 's Gavenstraat

In onze gemeente staan heel wat kapelletjes. Ook dat maakt deel uit van het Nazareense erfgoed. In dit kapelletje zie je een rode kaars met daarop een afbeelding van **Sainte Sara**. **Wat is er bijzonder aan haar?** **ZE HEEFT EEN ZWARTE HUIDSKLEUR**

Tussendoortje: Kasteel Van Nazareth - Kasteelstraat 16

Een stukje geschiedenis: Het kasteel van de heren van Nazareth werd in 1771-1772 vernieuwd en vergroot door Lodewijk-Emmanuel van Rockolfing. Hij was de laatste heer van Nazareth. Zijn kleindochter trad in 1843 in het huwelijk met Philips-August Kervyn de Volkaersbeke. Het kasteel bleef generaties lang in handen van de familie Kervyn de Volkaersbeke, maar deden het recentelijk van de hand.

Architect Jean-Baptist Simoens tekende het Kasteelgebouw in Lodewijk XVI-stijl. In de voorgevel staan het jaartal '1771' en de wapenschilden van de families Kervyn de Volkaersbeke en de Ghellinck gebeiteld.

De vraag: Hoeveel ramen telt de voorgevel van het kasteel (te bekijken vanaf het hekken)?

ZEVENTIEN

12. De Legaert, Leegzakstraat 1

Van waar zou volgens de legende, de naam Leegzakstraat vandaan komen?

ER WAREN VEEL CAFE 'S. ALS JE DAAR DOOR WANDELDE EN OVERAL EEN PINTJE DRONK WAS JE PORTEFEUILLE EN JE ZAK DUS LEEG, VANDAAR LEEGZAK

Tussendoortje: Sport- en jeugdcomplex

Je wandelt langs Jeugdhuis Jena, een plek waar onze jongeren vandaag genieten van vertier en plezier. Wanneer je even naar binnen gluurt, zie je in het materiaallokaal van het jeugdhuis een bekendheid hangen. Zie jij welke?

MANNEKE PIS

Tussendoortje: Kapelletje begin Groendreef

Doorheen de tocht komen we heel wat kapelletjes tegen, zoals hier aan het begin van de Groendreef. Zie jij wat Jezus in zijn hand heeft?

EEN BAL

13. Arona, Drapstraat 69

Albert Le Clercq was vaak terug te vinden in de opnamestudio van Radio Arona, boven het café. Elke zondag sprak hij daar met een interessant persoon. Hij had ook een gesprek met een Engelse soldaat uit WOII. Een Nazareens meisje wist hem te charmeren omdat zij hem iets gaf.

Weet jij wat? EEN APPEL

Café Arona is vandaag nog steeds open. Aan de buitenkant vind je heel wat reclames terug van geserveerde dranken. Zie jij welke? Noteer er 3!

EAULALA, BACARDI, LAURENT-PERRIER

14. Telstar, Roombaardstraat 26

Volg maar even de pijl richting de Telstarboys. Je ziet de voetbalvelden en de kantine die de dag van vandaag nog steeds open is.

Op het terrein staan ook een hele rij witte berkenbomen. Hoeveel tel je er? ACHTTIEN

Vroeger was er in café Telstar een **Floktappenclub**. Weet je wat dat is?

SPEL WAARBIJ IEDEREEN EEN KURK MOET BIJ HEBBEN OP CAFE. HEB JE DIE NIET BIJ, DAN MOET JE TRACTEREN.

15. De Wachtzaal, Roombaardstraat 42 A

Herbergier Petrus De Wulf kwam op een bijzondere manier om het leven.

Weet je hoe?

HIJ AT DOLLE KERVEL (DIE IN DE ZURKEL ZAT)

16. In de afstap de Reizigers, Roombaardstraat 53

Wie was de laatste uitbater van dit café? JULIAAN ARENS

Tussendoortje: Oudenaardseheerweg 155

Hier zie je een huis met vele leuke franjes. Rechts op het afdak staan een aantal **moie gouden pieken**. Hoeveel tel je er? NEGEN

17. Krekelmuit, Oudenaardseheerweg 123

De Krekelmuit is al een tijdje niet meer. Tot voor kort was hier een bijzondere bar met de naam "Ice Bar". Wat was de functie van deze bar?

EROTISCHE BAR

We naderen een **stukje wandeling zonder veel bezienswaardigheden**. Hoewel er hier en daar een **oude LP** kan verstopt zitten natuurlijk. Dus hou die ogen toch maar open.

Wil je tijdens het stappen graag in de sfeer van weleer blijven? Luister dan nu even naar volgende 2 verhalen. Je vindt de verhalen ook in de bijhorende wandelbrochure.

De Edemolen - luisterfragment

Hoe komt het dat 7 oktober werd uitgeroepen tot de dag van de Rijkswacht?

DOOR DE SLAG AAN DE EDEMOLLEN WAAR BELGISCHE RIJKSWACHTERS EEN STRIJD UITVOCHTEN TEGEN DE DUITERS.



In Zuid-Amerika - luisterfragment

Wat was volgens Evarist Ghyselinck een mooi pluspunt van een café met dansgelegenheid?



ZO GERAAKTEN ZIJN DOCHTERS AAN EEN FIJNE MAN.

11. Café Het Strop - Stropstraat 1

Café Het Strop is een oud café. Het dateert al van 1800. In die tijd gebruikten ze ook een ander woord voor café. Welk?

CABARET

Dankjewel voor je deelname!

Vond je het boeiend? Ontdekte je een foutje? Heb je een suggestie of heb jij een sappig café-verhaal dat we kunnen opnemen in een volgende editie? Laat het ons dan zeker weten!
erfgoed@nazareth.be – 09/396 49 30